

JoVo
nieuwsbrief

DE TWEDE VAN 2017



SAMEN FILM KIJKEN
MOVIENIGHT



WANDELEN IN
GELOOF
JOVODIENST 21 MEI



SAMEN ETEN
BARBECUE 8 JULI

JOVO NIEUWS



Wandelen in geloof

21 mei aanstaande is er weer een jongerendienst in Rotterdam Centrum. Zoals je van ons gewent bent, verklappen we niet vooraf wat je kunt verwachten van ons. Wel vertellen we het thema. Deze keer is dat “Wandelen in geloof”.

Waar denk je aan bij het lezen van dit thema? Wat verwacht je van deze dienst? We zijn benieuwd naar jouw invulling van dit thema. Wat speelt er in jouw leven op het gebied van je geloof? We zijn jongeren onder elkaar. We begrijpen elkaar als geen ander en dus is het heel prettig om met elkaar te praten over dingen die ons bezig houden. We spreken vaak jongeren die niet openlijk over hun geloof praten maar de laatste tijd lijkt het alsof er meer jongeren zijn die wèl over hun geloof willen praten. Waar komt dat door? We horen het graag van jou.

Wandel jij in geloof? Wat betekent dat voor jou? Kom 21 mei kijken en luisteren maar vooral meedoen. We starten om 10:45u

Wat gaan we deze dienst doen? De vorige diensten hebben we artiesten gehad, spoken word, zangeressen, muzikanten. We proberen steeds met iets nieuws en verrassends te komen. Zo ook deze dienst.

Maar het belangrijkste is het Woord. Wat heeft God's woord ons jonge mensen te leren? Wat staat er in God's woord waar wij jonge mensen naar vragen of zoeken?

Kom 21 mei naar de dienst en kom zien en horen wat de Geest van God ons heeft ingegeven om te delen met jou.

Wees welkom! Neem gerust mensen mee. We kijken naar je uit. De dienst begint om 10:45u

Samen film kijken

God's not dead!

Wat was het weer een geweldige film! God's not dead. God is niet dood nee en in de film deed een jonge man, student, iets heel belangrijks. Hij legt zich niet neer bij wat de wereld zegt, maar blijft stevig in zijn geloof en doet wat God van hem en van ons allemaal vraagt: Vertel de waarheid van het evangelie.

LUKAS 9:26

26Het is heel erg als je je voor Mij en mijn woorden schaamt. Want dan zal de Mensenzoon Zich ook voor jou schamen op de dag dat Hij samen met de heilige engelen komt met de hemelse macht en majesteit van Zichzelf en van de Vader.

(vertaling: Basis Bijbel)

Wanneer team JoVo een bijeenkomst organiseert, weet je zeker dat het goed verzorgd is. Film kijken doen we niet op een lege maag of met een droge mond. Nee, we zorgen voor de film, voor wat lekkers te eten en te drinken.

Er was voor iedereen popcorn, kipstukjes en mini pizza's. Daarnaast was er frisdrank, water, thee... zelfs verse muntthee, koekjes, zoutjes en toastjes. Want film kijken met een lege maag is niet zo gezellig.

Zoals we inmiddels weten kunnen mensen soms zo in een film zitten, dat ze intens meeleven. Zo ook tijdens het kijken naar deze film. Er werd een actrice luid toegesproken dat God haar zou helpen. Een acteur kreeg boze mondgeluiden zoals Surinamers dat zo mooi kunnen.

Ook hebben we momenten van blijdschap, opluchting en ontroering gekend.

Kortom, JoVo movienight was weer een groot succes.

We zijn op stoom!



Like us

Onze contactgegevens:
mail: jovo.ebgr@gmail.com

FB: [@JoVoRdam](https://www.facebook.com/JoVoRdam)

INSTA: [jovo.ebgr](https://www.instagram.com/jovo.ebgr)

Volg ons op social media en vertel ons vooral wat je graag zou lezen.

Heb je ideeën voor ons?
Deel ze gerust!



We zijn in de eerste plaats God, maar zeker ook onze gasten zeer dankbaar voor de goede opkomst. Iedereen die gasten heeft meegenomen willen we extra bedanken. We doen wat we doen zodat we meer jonge mensen kunnen ontmoeten. Dat we meer jonge mensen kunnen bereiken en ons geloof met hen delen. Dus iedere jongere die bij ons komt op welke manier ook, maakt ons dankbaar en blij. Neem de volgende filmavond gerust vrienden mee!

Samen eten

Barbecue

Nog eentje voor in je agenda:

We gaan weer barbecuen in de zomer. Op **zaterdag 8 juli** om precies te zijn!

We hebben vorig jaar zulke leuke reacties gekregen en zo een grote opkomst, dat we het niet kunnen maken om dit jaar geen barbecue te organiseren.



Er wordt niet alleen gegeten op die dag, alhoewel er altijd eten overblijft omdat we altijd meer dan genoeg hebben. Er is natuurlijk muziek en we hadden vorig jaar 2 workshops: salsa-dansen en creatief hoofddoek binden. Ook hadden we een open mic. Iedereen die daar zin in had, kon op het 'podium' komen en muziek maken of zingen. Dit was de eerste keer dat zoiets gebeurde in onze kerk dus mensen waren nog een beetje verlegen. Maar dit jaar verwachten we een grote groep artiesten of muziek liefhebbers die het leuk vinden om hun skills te laten horen. Bij deze dus de uitnodiging om naar de barbecue te komen en je instrument mee te nemen zodat je de anderen kunt helpen met muziek maken. Wie weet welke scouts er aanwezig zijn om je te ontdekken!

Of en welke workshops we dit jaar uitzetten hangt ook van jou af. Wat zou jij leuk vinden? Wat zou je graag willen leren of kunnen doen/maken op zo een zaterdagmiddag? Laat het ons weten. We doen er alles aan om mogelijk te maken wat jij wilt.

Het kan ook zijn dat je een leuke workshop kunt en wilt geven op deze 8 juli. Ook dan horen we graag van je. Vertel ons welke workshop je kunt geven. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

We vragen **€10** entree geld. Dat is niet veel voor wat we je bieden: Er is heel veel en heel lekker eten plus entertainment. Daarnaast verkopen we lekkers en leuke dingen. De opbrengsten komen 100% ten goede van JoVo en de EBGR gemeente. Hiermee steunen we goede doelen zoals bijvoorbeeld de diaconie. De broeders en zusters van de diaconie helpen onder andere ouderen en gezinnen die het moeilijk hebben. Zo ondersteunen zij o.a. door boodschappen pakketten uit te delen aan mensen die niet de middelen hebben om altijd zelf boodschappen te kunnen betalen. Of iets extra's voor kinderen die anders geen cadeautjes kunnen krijgen met de feestdagen bijvoorbeeld. Wij van JoVo vinden het heel belangrijk om onze steen bij te dragen.

Vorig jaar hebben we een cheque t.w.v. €500 kunnen overhandigen aan de diaconie dankzij de opbrengst van de barbecue. Iedereen die ons helpt, doet dat belangeloos net zoals wijzelf. We zijn onze sponsoren en vrijwilligers daarom ook ontzettend dankbaar!

Wil je ons sponsoren of meewerken als vrijwilliger, neem dan contact met ons op. We ontvangen hulp met open armen.



We beginnen binnenkort met de ticket verkoop van de barbecue. Hou de EBGR website, je mail en onze social media in de gaten voor de start van de verkoop.

God's zegen wensen we je toe.